

Mariabergers,

Het is maart wanneer dit nummer verschijnt en hopelijk roert maart niet al te zeer zijn staart. Bij de eerste zonnestralen hebben we al kunnen genieten van de voorjaarsbloemetjes die ons dit jaar weer wat eerder dan vroeger blij maakten met hun vrolijke kleuren.

We kunnen weer meer naar buiten en zullen straks zeker genieten van het nieuwe park op de Blauwe Loper.

Nieuwe lente, frisse ideeën: in deze editie leest u over nieuwe rubrieken:

't Benkske, een praatje ergens op een bankje met toevallige passanten in Mariaberg. Loop eens door mijn straatje, met uitleg over onze straatnamen en Tattooegeheimen met, inderdaad: geheimen, waarover meer in een volgende Gezèt. Psst!

We hopen dat u ook van deze uitgave zult genieten en allemaal zult denken: wat is het toch fijn te wonen in Mariaberg met zoveel samenhang en mooie activiteiten van de bewoners.

't Benkske: een nieuwe rubriek in onze Gezèt



Op 't Benkske



'Weet je nog Mia? Dat ene bankje, daar aan het Bataviaplantsoen tussen de bloementuinen. Daar hebben we elkaar voor het eerst gekust.'

'Weet je nog Maurice, hoe we vroeger altijd voetballen op het Volksplein? Mam was boos als ik thuis kwam met versleten schoenen van het trappen.'

'Weet je nog Jaden, dat we vroeger elke keer bij de slager

om de hoek een plakje worst kregen?' Mooie herinneringen aan Mariaberg, we horen er zo veel. Maar welke plek is voor jou bijzonder?

Laat het ons weten, dan gaan we samen op 't Benkske zitten en mag jij ons jouw herinnering aan die plek vertellen.

Meld je aan via ikben@gruutsopmariaberg.nl of bij de balie van het Buurtcentrum.

De Gezèt van Mariaberg heeft haar trofee binnengehaald!



De Burgerbegroting is een initiatief van de Gemeente waarbij financiën beschikbaar worden gesteld voor projecten die door de bewoners zelf zijn voorgesteld en gekozen. Verderop in deze Gezèt leest u over alle projecten die door de Mariabergers werden bedacht en in de prijzen vielen.

Ook uw Gezèt van Mariaberg heeft vorig jaar een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie uit de grote pot met geld van de Burgerbegroting. Ondanks de grote steun van onze adverteerders en sponsors wordt het voor ons steeds moeilijker de kosten voor het maken van de Gezèt te dekken. Met name de hoge papierprijs speelt ons parten.

Een extra steuntje in de rug is dus zeer welkom. Op 16 december was de grote dag waarop de deelnemers zelf mochten beslissen welke projecten subsidie zouden krijgen. Eén van onze redactieleden was er als vertegenwoordiger van de Gezèt zelf getuige van. Het was een spannende sessie waarbij de Mariabergers gezamenlijk optrokken en met slim strategisch stemmen elkaar ondersteunden. Het resultaat mocht er zijn: alle door onze wijk ingediende voorstellen werden gehonoreerd. Wij van de Gezèt zijn helemaal in onze nopjes met het bedrag van € 1.100 dat ons werd toegekend. We hebben weer spek op de ribben en kunnen voort met de productie en publicatie van uw Gezèt.

Beste lezers,

Onze Gezèt wordt bezorgd door vrijwilligers.

Soms is iemand ziek, en dan kan het zijn dat u daardoor de krant niet hebt ontvangen. In het Buurtcentrum in de Anjelierenstraat kunt u bij de balie altijd een gratis exemplaar ophalen.

maart 2024
Jaargang 6 - nummer 20

Redactie



Tanya
tekst

Marjan
tekst

Esther
tekst/foto's

Bert
advertenties

Elly
vormgeving

Margot
tekst

Lisa
tekst

Dit was mijn tuintje

We zijn op bezoek bij François Willems

Nogmaals zijn wij op bezoek bij François Willems. Onze eigen Mariaberg vinoloog die een paar jaar geleden door ons werd geportretteerd als Paradijsvogel. Pas geleden kregen we te horen dat François gaat stoppen met het wijngaardje aan de Slamatstraat. Tijd om nog één keer bij François langs te gaan. We ontmoeten hem in de keuken van zijn huis met een mooi uitzicht op wat nu nog oogt als een wijngaard.

François wat is er aan de hand? De wijngaard wordt opgeruimd?

Ja dat klopt. Het is tijd om het op te ruimen. We hebben het meer dan 30 jaar gedaan, maar we hebben geen zin meer. De laatste twee oogsten zijn mislukt door problemen met het weer. Te veel regen en soms is het veel te warm, daar kunnen druiven niet goed tegen. En als het mislukt dan is het wel heel veel werk voor niks. Ook zijn de kosten van alle hulpstoffen die je nodig hebt verdubbeld. Ik ben op dit moment 77 en heb nog andere hobby's, daar wil ik nu meer tijd voor maken.



30 jaar is lang. Hoe is het begonnen?

Ik ben begonnen met een wijngaard in de volkstuin naast de Emile Weslyschool. De kinderen zaten daar op school. Daar ben ik bevriend geraakt met een andere vader die net als ik erg geïnteresseerd is in wijnmaken en alles wat erbij komt kijken. We zijn

dat samen gaan doen, hebben alles samen geleerd. Op enig moment kon ik hier aan huis grond bijkopen en toen zijn we ook hier begonnen, zo is deze wijngaard ontstaan.

Wat is het leukste geweest van 30 jaar wijn verbouwen?

We hebben van alles meegemaakt. Maar het belangrijkste zijn toch

altijd de sociale contacten geweest. Ik zat in verschillende wijnclubs, waar we veel van elkaar konden leren en over het maken van wijn konden praten. Ook ontvingen we vaker groepen die kwamen kijken hoe wij dat deden en een glaasje kwamen proeven. En we gaan nog steeds regelmatig naar de Moezel om wijn te proeven, daar hebben we ook een kennissenkring opgebouwd. En als je in de tuin werkt komen de hele tijd mensen langs die een praatje maken en soms ook een glas wijn meedrinken. Allemaal heel gezellig.

Ga je het werken in de tuin missen?

Als ik eerlijk ben niet. Ik ben er klaar mee. Ik wil me met andere dingen kunnen bezig houden, zoals mijn hobby schilderen.

Wat gaat er gebeuren met de tuin als de wijngaard is opgeruimd?

We gaan gewoon gras inzaaien en er een voetbalveldje of een speeltuintje van maken. Zodat de kinderen er lekker kunnen spelen. Ik ga dan gezellig met een glas wijn op mijn terras zitten kijken.

Mariaberg internationaal

Maak kennis met Valerie Movsestian



Even voorstellen: Ik ben Valerie Movsestian uit Nagorno-Karabach wat nu Azerbaidjan is.

Misschien hebben jullie onlangs over Nagorno-Karabach gehoord, het lijkt een beetje op Zwitserland. Een mooi bergachtig groengebied dat pas door Azerbaidjan opnieuw is geannexeerd. Alle inwoners moesten naar Armenië van de Armeense regering. Valerie heeft hier nog veel verdriet over omdat hij zich allesbehalve Armeens voelt en het onrechtvaardig vindt. In de tijd van de Sovjet-Unie

was zijn familie ook deel van de vorstenfamilie van Karabach. Hij voelt dat hij zijn land kwijt is. Zijn taal en cultuur zijn volgens hem niet Armeens. Het houdt hem veel bezig. Inmiddels is Valerie al 27 jaar in Nederland. Hij is gevlucht na vier oorlogen en vreselijke dingen te hebben meegemaakt. Onderweg naar Canada met zijn toenmalige hoogzwangere vrouw en kinderen is hij uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Eerst heeft hij voornamelijk in Leeuwarden gewoond. Hij verbaast zich nog over alle dichte gordijnen in Mariaberg, dat is heel anders daar. Ondertussen woont hij nu acht maanden in deze buurt.



in één van de nieuwgebouwde appartementen. Na de scheiding zijn zijn ex-vrouw en kinderen in het noorden gebleven. Volgens Valerie praten mensen uit Leeuwarden meer met elkaar dan hier. Hij voelt zich daarom soms ook nog een beetje eenzaam. Gelukkig heeft hij nieuwe mensen via het Buurtcentrum leren kennen. Hij zet zich graag in voor de wijk. Mensen helpen met sociale zaken, administratie, vertalen enz.. En Valerie heeft naast meerdere studies een super talenknobbel! Hij kan praten met mensen uit Oost-Europa (Slavische talen), in het Engels, Turks, Azeri's, Armeens, Russisch ... en meer, niet te vergeten zijn mooie eigen taal het Karabachs. **En als je hem op straat herkent, hij wil graag een praatje met je maken!**



Menselijk

De huisarts kijkt even over zijn bril: "Zolang moet je met een dikke klier in je nek niet wachten, ik wil er toch snel een echootje van laten maken. Ben je moe? Val je af?" Ik denk terug aan de afgelopen tijd. In november even op internet gekeken. "Wacht met opgezette klieren tenminste een maand. Misschien gaat het vanzelf weer weg." Op dat moment vind ik dat ik na de feestdagen naar de dokter moet gaan. In januari ben ik eigenlijk al gewend aan het licht trekkende gevoel in mijn hals. Ik denk er niet meer aan. Omdat ik een keer toch bij de huisarts ben laat ik zijn even zien. En nu schrik ik van zijn reactie. De komende nachten slaap ik slecht.

Ik zit in de wachtkamer. Waarom beginnen ze nooit op tijd. Half negen is half negen. Ik zie anderen die voor mij gaan ook al zo bedrukt kijken. Ik merk dat ik zenuwachtig ben, mijn niks-aan-de-hand gevoel heeft me al eerder in de steek gelaten. Adem in... adem uit... De minuten verstrijken langzamer dan ik wil. De kwieke jonge dokter strijkt voortvarend met mijn echo apparaat over mijn hals. De gel plakt in mijn haren want blijkbaar begint je nek al achter je oren. Ik krijg het warm. Hij blijft hangen aan mijn rechterkant. Er worden foto's gemaakt. Klik, klik, klik, nog een keer op-en-neer. Hij drukt nog iets harder, het lijkt of hij iets zoekt. Het gevoel is niet plezierig, de best wel lange stilte onheilspellend.

"Mevrouw ik zie niets wat lijkt op een ernstige aandoening. Rechts een beetje littekenweefsel, maar verder is het normaal." Het duurt even voordat het zweet op mijn rug is opgedroogd, maar buiten gekomen schijnt de zon al net zo hard als in mijn hoofd.

Serveer het vlees met wraps, pitabroodjes of Turks brood. Garneer met gebakken tomaat en aubergines en sjalotjes of geniet gewoon van een dipje in yoghurt.

Extra: Laat het gekruide vlees een nachtje in de koelkast rusten, zodat het vlees kan marinieren en alle smaken extra goed in het vlees kunnen trekken.



Recept van de maand Lyulya Kebab (Azerbaidjan specialiteit)

Ingrediënten

- 750 gram lamsgehakt
- 2 middelgrote uien, kleine snippers
- 4 teentjes knoflook, geperst
- 1 theelepel gemalen komijn
- 2 theelepel gedroogde munt
- 3 takjes peterselie (vers gehakt)
- 1/2 theelepel cayennepeper
- 1 1/2 theelepel zout
- 1 theelepel peper
- 1 theelepel paprikapoeder

Instructies

Meng de gesneden ui, knoflook, komijn, munt, peterselie, cayennepeper, zout, peper en paprika in een grote kom. Voeg het lamsvlees toe en kneed het goed door mekaar.

30 minuten in de koelkast laten rusten. Maak worstvormen van het lamsvlees en doe ze op spiesjes, elk 10-15 cm.

Platte spiesjes gebruiken of 2 speezen per worst omdat het vlees de neiging heeft om rond één spies los te laten. Hoe kouder het vlees, hoe beter ze hun vorm behouden. Je kunt ze BBQ'en of in de oven met grill bakken tot ze bruin zijn. Draai om en herhaal. Gemalen lamsvlees kan mager zijn, dus gril ze niet te lang, anders kunnen ze droog worden.



advertentie

De Jongens van De Branding
Indische Specialiteiten
Proosdijweg 60 6214RN Maastricht 043 3217806

Peuteropvang de Kinskörref vierde Carnaval!

Carnaval is om te zingen, om te dansen en te springen. Gekke kleren, gekke hoedjes en wat schmink op onze snoetjes. Gekke mensen overal ja, dat is nu carnaval. Veer hope tot ederein 'n sjoene vastelaovend heet gehad! Alaaaf! Alaaaf! Alaaaf!



advertentie

Fred Rempelberg
268 km

Voor een lezing/voordracht

- ✓ Over wielrennen in het algemeen.
- ✓ Over mijn 11 wereldrecords.
- ✓ Over fietssportvakanties Mallorca.

Contacteren:
Mail: fredrompelberg@planet.nl
Telefoon: 06 109 07 403.

advertentie

DAKSERVICE
P.L.L. STASSEN & Zns.

Mr. Ulrichweg 26
6214PX Maastricht
Tel. 043-3210304
Mob. 06-25015353
davy@pllstassen.nl

Tongersegeweg 136
6214BD Maastricht
Tel. 043-3474996
Mob. 06-53241284

advertentie



Jong en oud(er) in Mariaberg

Léon Pluimakers en Maceo Oudra



Léon Pluimakers, 71,5 jaar

Wie bent u en waar woont u?

Mijn naam is Léon Pluimakers en ik woon met Carla in Trichterveld. Dat vind ik geweldig, omdat ik in de Seringenstraat geboren ben. We hebben een zoon, schoondochter en drie kleinkinderen.

Hoe zou u uzelf omschrijven?

Fijn vind ik het om mensen om me heen te hebben, samen dingen te ondernemen, ik houd van gezelligheid. Samen met andere vrijwilligers heb ik meegedaan met het indienen bij de Burgerbegroting van het plan voor een jeu de boules-baan met tuintjes.

Wat is uw favoriete bezigheid?

Sportief bezig zijn. Mijn hele leven heb ik gevolleybald. Ik heb 35 jaar junioren en senioren volleybalteams getraind, technische zaken als bestuurslid geregeld. Hoewel ik nu wat ouder ben, ben ik naast volleyballen ook gaan tennissen. Na afloop van onze sportieve verrichtingen drinken we wat en kletsen we gezellig wat na.

Wat is uw passie?

De natuur. We hebben op verschillende plekken gewoond en altijd een prachtige tuin gehad met een grote vijver en een volière. Ik geniet als ik eekhoorns, vogels en andere dieren zie. We hadden konijnen en kippen en dan zorgde ik ervoor, dat er met Pasen kuikentjes waren voor de kinderen. 15 jaar hadden we met veel plezier een hond, een kooiker. Nu hebben we af en toe een oppashond.

Ik heb 40 jaar bij de NS gewerkt. Een collega en ik moesten eens een locomotief van Hengelo naar Maastricht brengen. We reden 30 km en plots vloog er een buizerd tegen het raam. Ik ben meteen uitgestapt, maar kon de vogel niet meer redden. Een kennis heeft deze voor mij opgezet. Hij hangt vol trots hier in de hal.

Wat is uw lievelingseten?

Carla kookt graag en ik lust alles. Wij gaan graag eten bij de 'buurtjongens': de Jongens van de Branding, Harvey of de Tramhalte.



Maceo Oudra, 13 jaar

Wie ben je en waar woon je?

Ik heet Maceo, ben 13 jaar en woon met mijn vader aan het Minister Goeman Borgesius-plantsoen.

Naar welke school ga je?

Naar het Bonnefantien College, 1e jaar.

Ik leer Engels maar liever zou ik de Duitse taal leren omdat ik met mijn vader vaak met de trein naar Duitsland ga. Berlijn is onze favoriete stad.

Waarvan word je super enthousiast?

Van treinen. Ik doe aan treinspotten en ik maak dan foto's en video's en ik speel op mijn Xbox X Trainsimworld4.

Waarvoor zou je veel geld willen sparen?

Om modeltreinen te kunnen kopen en nog zoveel.

Zou je beroemd willen zijn?

Jawel, een bekende gamer. Ik maak filmpjes van rijdende treinen en die bewerk ik voor YouTube en TikTok. Ik luister naar muziek uit de jaren 80 en 90. Daar gebruik ik muziek uit om achter mijn filmpjes over treinen te zetten. TV kijken doe ik bijna niet.

Wat zou je doen als je onzichtbaar zou zijn?

Ik zou naar het station gaan en met de trein overal naar toe reizen. Zeker zou ik dan in de trein naar München stappen.

Waar sta je over tien jaar?

Dan hoop ik treinmachinist te zijn.

Speel je wel eens vals bij spelletjes?

Nee ik speel eerlijk en doe graag rummikub met mijn moeder en UNO met mijn vader.

Hoe ziet jouw vrije dag er uit?

Dan doe ik niets dat moet, maar alles wat mag: gamen, loungen, eten, drinken en ook met papa wandelen.

Wat is je favoriete seizoen?

De zomer want dan kan ik in het grote zwembad in de tuin zwemmen.

Voor wie zou je een taart willen bakken?

Ik bak liever niet maar als het moet dan maak ik een taart met veel chocola en bloedsinaasappels voor mijn papa.

Wat eet je het liefst?

Papa maakt een heerlijke pasta bolognese de originele.

Nieuws van de Emile Weslyschool!



Het is eindelijk voorjaar! We hebben het gehad over de sneeuwklodjes en de krokusjes, de langere dagen en de bloesem aan de bomen. Waarop een kleuter vroeg: "Hebben

de bomen dan een bloes aan?" Als kleuterjuf heb je elke dag minstens één zo'n smeltmomentje. Ook zijn we begonnen met nieuwe Rijke Schooldag-activiteiten. De

Stadsnomaden komen skateles geven en vanuit het CNME zijn er natuurlessen. Na dansen, tennis en Mad Science zijn dit totaal andere activiteiten en zo spelen we in op alle interesses van onze leerlingen. Ook denken we op de Emile Weslyschool aan gezonde voeding. Naast twee maal per week een gratis schoolontbijt voor kinderen die dat willen, bieden we nu ook op maandag, dinsdag en donderdag een schoollunch aan. De kinderen krijgen zowel bruin als witbrood, crackers en natuurlijk groenten als tomaatjes, komkommer en paprika. Het vleesbeleg is halal en verder is er kaas en zijn er zoete boterhammetjes als 'toetje'. Op onze school werken we met een continuooster, dus de leerkrachten zijn de hele dag met de kinderen samen en eten tussen de middag ook met de kinderen. Wij kunnen daarom goed in de gaten houden

of iedereen voldoende gezond eten binnen krijgen. En dan is er nog onze nieuwbouw. Inmiddels is de eerste steen gelegd en zijn we in afwachting van hoe het gebouw vorm gaat krijgen. Zoals u weet gaan we een nieuw gebouw op Belfort delen met de John F. Kennedyschool. Wij blijven als Emile Weslyschool wel onder onze eigen Vereniging Suringar functioneren en behouden onze eigen Protestants Christelijke identiteit. Er is dus géén sprake van een fusie, wij blijven de vertrouwde kleinschalige gezellige buurtschool Emile Wesly, maar dan in een fris nieuw jasje en een eindje verderop. We hopen u en uw kind(eren) daar te mogen begroeten!

Een hartelijke groet namens team en medewerkers van de Emile Weslyschool,
Juf Vivianne Rijnders



Een groot hart voor Blauwdorp



Bjorn Chappin is zó enthousiast over Blauwdorp (en Mariaberg) dat hij er een aparte website over heeft gemaakt. Op kijkopblauwdorp.nl krijg je een overzicht van bijna alle informatie die over onze wijk te vinden is. Er staan verschillende boekwerken gepubliceerd die over de buurt gaan. Ook alle nieuwe en actuele informatie, zoals alle edities van onze Gezèt, kun je op deze website terugvinden. Een blog zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de allerlaatste activiteiten bijvoorbeeld in het kader van het project "Gruuts op Mariaberg". Er staat ook een overzicht van alle filmpjes van de Blauwe Loper TV die door Leonid uit onze buurt zijn gemaakt.

Kortom een fijn overzicht van wat er allemaal speelt in Blauwdorp en de wijk Mariaberg. Bjorn heeft al zijn leven lang een persoonlijke band met Blauwdorp, hij is geboren op de Ruttensingel en woonde lang op de Proosdijweg. Ook een groot deel van zijn familie heeft altijd in deze buurt gewoond. Hij woont er nog steeds, voelt zich er thuis en wil graag iets in de buurt betekenen. Hij vindt het leuk om te leren en zich ergens in te verdiepen. Bjorn wil graag de historie van de wijk vasthouden, want met alle veranderingen verdwijnt er veel dat de moeite waard is om herinnerd te worden. En met deze website draagt hij hieraan graag een steentje bij.

Kijk voor meer op de site : kijkopblauwdorp.nl



Oproep

Heeft u nog mooie verhalen, foto's of andere informatie over de geschiedenis van Blauwdorp die u met ons zou willen delen? Meld dit dan bij Bjorn: bjorn@kijkopblauwdorp.nl

WOONPUNT Voortgang nieuwbouw en renovatie

Sloop- en nieuwbouwwoningen
Eind maart wordt de omgevingsvergunning voor de 21 nieuwbouwwoningen aan de Orchideeënstraat, Seringenstraat en Anjelierenstraat aangevraagd. Na goedkeuring hiervan start Woonpunt met de eerste voorbereidingen van de nieuwbouw. Voor de realisatie van de 21 woningen werkt Woonpunt

samen met FIJN wonen. FIJN wonen produceert de woningen in de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Hierdoor kunnen ze sneller en duurzamer geproduceerd worden. Naar verwachting worden de nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal van 2025 opgeleverd.



Renovatie en verduurzaming

In februari start Woonpunt met de asbestinventarisaties in de leegstaande woningen aan de Seringenstraat, Gentiaanstraat, Anemonenstraat, Andoornstraat, Marjoleinstraat en Florasingel. Ook de bewoonde woningen dienen volgens wet -en regelgeving onderzocht te worden op asbest. Dit gebeurt later, net voor de renovatie begint. Daarnaast vinden er in een aantal woningen onderzoeken plaats aan de dakconstructie.

Mocht er onderzoek nodig zijn aan het dak van je woning, dan hoor je dit op tijd.

Graag kijken wij samen met de bewoners naar wat er leeft en speelt in de wijk. Hierom start Woonpunt vanaf maart met het plannen van woningbezoeken. Komen we bij jou langs? Dan hoor je dit op tijd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via: info@woonpunt.nl of 088-05 6070.

advertentie

Derby Schoenenservice
Meester schoenmaker, sleutelservice en lederen cadeau-artikelen
Sint Annalaan 52 043 3219414
6214 AC Maastricht 06 10926811

advertentie

uitnodiging PAASBRUNCH
#ontmoeten #lekker eten #feest #paasverhaal #jong en oud
Zondag 31 maart 11:00 - 14:00 uur
Buurtcentrum Mariaberg Anjelierenstraat 35
Vrij toegankelijk voor iedereen. Je mag iets meenemen voor bij de brunch.
www.vindcommunity.nl
Tjerk 06-45458833

Het Buurt netwerk is Gruuts op al deze projecten die gerealiseerd kunnen worden dankzij de Burgerbegroting Maastricht. 14 projecten voor onze wijk nummer 14! We willen graag alle bewoners die de projecten hebben aangevraagd bedanken voor hun harde werk. Het was soms niet gemakkelijk. We staan nu te popelen om te zien wat er allemaal gaat ontstaan. We hopen dat de buurtbewoners er ook blij mee zijn.



Kunst verbindt

Buurt netwerk Mariaberg gaat in het buurt park aan de Blauwe Loper, een speciaal kunstwerk laten maken. Het is een kunstwerk dat niet alleen mooi is, maar waar bewoners ook samen op kunnen zitten. Het wordt gemaakt door onze buurtgenoot en kunstenaar Maarten van de Berg. Maarten maakt het niet alleen. Hij gaat bewoners uitnodigen om samen met hem het kunstwerk vorm te geven.

Mini Musea Mariaberg

Buurtbewoner Rick gaat, samen met Gruuts, op verschillende locaties in de buurt kleine museumkastjes plaatsen. Hierin wordt het werk van buurtbewoners tentoongesteld, waardoor lokale kunst in de schijnwerpers wordt gezet. De kastjes worden ontworpen door Rick, zelf architect. Uiteindelijk kun je straks een Mini Museum-route lopen door Mariaberg.

Wassen in Blauwdorp

Mayke van de Buurtbrök heeft geld gekregen om een wasmachine, een droger en een diepvries aan te schaffen. Hiermee kan de Buurtbrök buurtbewoners die het even financieel moeilijk hebben helpen met wassen van kleding of een warme maaltijd (uit de diepvries).



Flowerminjas

De initiatiefnemer, Sophie, gaat samen met vrijwilligers het grasveld aan het Fatimaplein gebruiken om bloemenmixen te ontwerpen en vervolgens in te zaaien en te oogsten. Daarnaast gaat ze onderzoek doen naar de impact op de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Ze wil graag buurtbewoners betrekken bij het duurzaam oogsten van de bloemen en ook het verwerken in objecten van textiel.

De Inleup in actie

De Inleup gaat creatieve activiteiten organiseren voor mensen die de Inleup in het Buurtcentrum bezoeken. Denk aan een tekenworkshop, gedichten/verhalen leren maken, muziek maken enzovoorts. Doel is dat meer bewoners en kunstenaars uit de wijk elkaar leren kennen en hun talenten ontdekken.

Natuurspeeltuin bij de kippen van Mariaberg

Een aantal ouders gaat samen met het CNME een natuurspeeltuin aanleggen op het kippenveldje in Mariaberg. De speeltuin wordt gemaakt van duurzame materialen. Een natuurspeeltuin brengt de buurt nog dichter bij elkaar en kinderen kunnen in hun eigen buurt naar een speelplek. De speeltuin wordt aangelegd bij de kippenren, omdat dit al een ontmoetingsplek is.



Gruuts op diech

Samen met kunstenaars uit Mariaberg zorgt Gruuts ervoor dat een aantal elektriciteitskastjes in de wijk worden verfraaid met een kunstwerk. Ieder kunstwerk vertelt het verhaal van een buurtbewoner of een plek uit de buurt. Met al deze kunstwerkjes op straat wil Gruuts ervoor zorgen dat de buurtbewoners trots zijn op Mariaberg.



Red de Gezèt van Mariaberg

De vrijwilligers van de Gezèt van Mariaberg vragen een bijdrage voor de buurtkrant, zodat ze de uitgaves kunnen garanderen. De krant bereikt bijna alle bewoners van Mariaberg en verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2.400 stuks.



Bataviaplantsoen: ontmoetingsplek voor jong en oud

Op het Bataviaplantsoen zijn al voorzieningen voor de allerkleinsten met hun ouders (speeltuin met bankjes) en voor de jeugd (voetbalveld). Inwoners van Trichterveld gaan dit uitbreiden met 2 gezamenlijke jeu de boules banen en gevarieerde beplanting voor ouderen en de 'groene' buurtbewoners.



Hoe meer kippen, hoe meer getokkel, hoe meer eieren

De kippenren van Mariaberg bestaat sinds 2020, in januari 2021 zijn de eerste kipjes er komen wonen. Een nieuw groter hok is met budget van de Burgerbegroting gerealiseerd. De kippenouders gaan met deze nieuwe bijdrage een doortart maken met een nieuw groot hok, zodat de kippenren kan blijven bestaan en uitbreiden.

Wildlife in Mariaberg de groene specht

Ook al staat Mariaberg vol huizen, wooneenheden en wooncomplexen, we zijn niet alleen op dit kleine stukje aarde. Groenvoorzieningen, huizen, schuren en speciaal aangelegde broed- en slaapplekken huisvesten bijzondere viervoeters, vogels en vleermuizen. In deze rubriek zoomen we in op deze medebewoners.



Wie heel goed oplet zal ongetwijfeld al eens een groene specht zijn tegengekomen in het groen van Mariaberg. Omdat deze specht behalve zijn rode mutsje

heel goed gecamoufleerd door het leven gaat is het echt goed kijken om een groene specht te spotten. Op 26 januari van dit jaar zaten de leerlingen van meester Jonathan

van de Emile Wesleyschool geconcentreerd te lezen. Opeens roept een van de leerlingen 'Kijk daar, een groene specht!' En meester Jonathan keek snel of het werkelijk zo bleek te zijn en het was echt een groene specht! Het in stilte zitten lezen veranderde per direct in het tegenovergestelde en iedereen wilde de bijzondere vogel zien. Meester Jonathan vertelde de kinderen hoe bijzonder het was om de groene specht met zijn leuke rode mutsje zo in de vrije natuur vanuit het schoolraam te kunnen observeren. Groene spechten zijn super-klimmers en hebben extra sterke staartpennen zodat ze beter tegen een boom kunnen zitten. Hun snavel is minder sterk om mee te hakken dan andere spechten maar dat wordt helemaal gecompenseerd door de supersterke extra lange plakkerige tong. De groene specht kan zijn tong, die wel 10 cm kan worden, over zijn kop leggen. Waar heeft hij dan zo'n bijzondere tong voor nodig? Om zijn lievelingskostje uit

alle gaatjes in de grond te halen: mieren! De groene specht eet het liefste mieren. Vandaar dat een groene specht vaak scharrelend in het gras te vinden is. De mannetjes en de vrouwtjes lijken sprekend op elkaar. Het enige verschil is een extra rood streepje onder het oog bij mannetjes. Bij vrouwtjes is dat stukje veren zwart. Het tikken tegen bomen doet de groene specht alleen als de boom oud en rot is. Met het tikken tegen het rotte hout lokken ze de insecten die in het rotte hout zitten naar buiten om ze op te eten. Zijn dieet bestaat bijna volledig uit mieren. Ook in de winter! Daarnaast lust de groene specht vruchten, bessen, zaden, pissebedden, spinnen, muggen en af en toe een klein reptiel. De grootste vijand van de groene specht is de mens, katten, eekhoorns (die stelen hun eieren) en roofvogels. De groene specht is een beschermde inheemse vogelsoort van groot formaat.



Help de kippen de winter door

De kippenren van Mariaberg heeft nu geld gekregen om de buitenkraan van Trajekt te kunnen gebruiken. Zo kunnen ze de kippen drinken geven, het hok schoon maken en de planten in de ren water geven. Daarnaast gaan ze met het budget zonnepanelen plaatsen, om stroom te creëren in het kippenhok.



Kindvriendelijke straten

De projectindieners wil het Bataviaplantsoen en de Floresstraat veiliger maken. Auto's rijden soms te snel. Door het plaatsen van verkeersborden waar 'Hier spelen kinderen' op staat, zijn mensen zich meer bewust van spelende kinderen. Zo wordt gezorgd voor een veiligere omgeving en respectvolle omgang met elkaar.



Naaiatelier Mariaberg

'De Inleup' is een ontmoetingsplek in het Buurtcentrum. Iedereen is hier welkom, voor een praatje, om de krant te lezen of een kopje koffie te drinken. Een aantal vrouwen komt er iedere dinsdagochtend samen naaien. Met het budget kunnen ze hun naaimachines laten nakijken en af en toe iemand vragen voor een naailes.



Kinderdag Mariaberg

De kinderraad van Gruuts gaat een kinderdag organiseren, zodat kinderen elkaar beter leren kennen en kunnen ontdekken wat er allemaal te doen is in de buurt. Kunstenaars en bewoners uit de wijk helpen ze hierbij en organiseren workshops en activiteiten.



advertentie

Chase the sun, Capture memories

Boek nu jouw vakantie!

ROMPELBERG

advertentie

WELKOM BIJ

DÉ MAKELAAR VOOR MAASTRICHT

Lap & Pletsers

HYPODOMUS

Maagdendries 131 | 6211 RW Maastricht | 043-8200020
info@hypodomus-maastricht.nl | www.hypodomus-maastricht.nl

Nieuwe maatschappelijke ruimte in Blauwdorp

Na ruim tien jaar was de Buurtbrök Mariaberg uit haar jasje gegroeid. Dankzij de nieuwbouw van Servatius mochten we verhuizen naar een nieuwe locatie. En deze locatie is er niet alleen voor de Buurtbrök. Hier wordt samengewerkt met andere initiatieven in de buurt en met verschillende beroepskrachten.



De oude Buurtbrök

We zouden het leuk vinden om jullie hier te mogen ontmoeten. Je kunt er iedere maandag, dinsdag en donderdag tussen 11.30 uur en 15.00 uur binnen lopen.

Mayke in de keuken van de nieuwe ruimte



Loop eens door mijn straatje

Soms zie je een straatnaam en dan denk je 'hoe komen ze daar nou aan, wat betekent het?'
Wat is bijvoorbeeld een Andoorn en wie was eigenlijk Aert van Tricht?
In onze nieuwe rubriek 'Loop eens door mijn straatje' belichten we telkens een straatnaam uit onze wijk. Deze keer is dat de Gildenweg.



Gildenweg

Voor de betekenis van gilden gaan we terug in het verleden. Ze ontstonden in de Middeleeuwen. Een gilde was zo iets als een vereniging die bestond uit leden met hetzelfde beroep, zoals bijvoorbeeld zilversmid, timmerman of bakker. In een gilde waren allerlei regels voor het beroep dat uitgeoefend werd. Zo controleerden ze of het werk goed gedaan werd, hoeveel er verdiend mocht worden of hoe duur een product mocht zijn. Hierdoor was er in die tijd geen sprake van concurrentie, de mensen in dezelfde stad betaalden dezelfde

prijs voor een bepaald product. Ook bepaalden de gildemeesters hoeveel winkels van een bepaald beroep er mochten zijn in een stad. Men had een nauwe band met elkaar en zorgden voor elkaars familie. Iedereen hielp elkaar. Stel dat de bakker ziek werd, dan hielpen de andere bakkers uit de stad door om de beurt in zijn zaak te gaan werken om de zaak lopende te houden zodat hij geld bleef verdienen. Ook als er iemand stierf, bleef het gilde voor de familie zorgen. Een mooi gedachtegoed voor onze huidige samenleving!

remcomettrop



Rots en Water

weerbaarheidstraining

Samen leren we om op te komen voor jezelf, sterk te staan, maar ook om hulp te durven vragen. Vind de rust in jezelf en durf te luisteren naar je eigen lichaam. We praten er samen over, we delen ervaringen en we oefenen met elkaar.



We beginnen in Mariaberg weer met een Rots en Water-cursus voor vrouwen. Op dinsdagochtend, **vanaf 2 april tot 14 mei, 6 weken lang**, in het Buurtcentrum, aan de Anjelierenstraat 35. Vanaf 9.15 uur kunnen jullie komen binnenlopen en om 9.30u uur starten we. Het is wel belangrijk om je vooraf aan te melden. Dat kan bij de balie in het Buurtcentrum, of via petra.debets@trajekt.nl. De cursus is gratis. Het is handig om makkelijk zittende kleding aan te doen.



de paradijsvogel

Een rubriek over bijzondere bewoners van Mariaberg



Monique van Kerkhof regisseert, acteert, danst, zingt, ontwerpt decors, is choreografe en tekstschrijfster. Maar omschrijft zichzelf het liefst als kunstenaar. In Nederland en in het buitenland werd haar werk bekroond. We gingen op bezoek bij deze veelzijdige globetrotter.

Monique woonde bijna haar hele jeugd in Maastricht. Op haar achttiende vertrok ze naar Amsterdam om daar een dansopleiding te gaan volgen. Na een aantal jaren ging ze naar Spanje om zich nog meer te specialiseren in moderne dans en om Spaans te leren. In 1985 verhuisde ze naar New York en studeerde daar onder andere aan de 'Alvin Nikolais Dance School' en ontving een beurs voor Merce Cunningham dancecompany. Inmiddels had zij al diverse eigen producties. In New York vond ze de combinatie waar ze naar zocht: ze creëerde theater waarvoor zij de choreografie bedacht, zorgde voor de kunstzinnige belichting, de film en/of video. In 1990 verhuisde ze naar Japan



Monique van Kerkhof

Ik zie kunst als een geïntegreerd onderdeel van mijn leven

en werkte daar veertien jaar voor een Japans productiebedrijf als grafisch ontwerpster. Daarnaast produceerde zij projectie/video-kunst, installaties, performances en tentoonstellingen. In Tokio in 2002 startte Monique als cultureel ondernemer haar eigen gezelschap MONDESIGN. 'Leuke bijkomstigheid was, dat 'Mon' deur betekende in het Japans. Ik open graag deuren naar verschillende media', aldus Monique. Ook haar

drie kinderen Zowi, Nie en Bo speelden vaak een grote rol in haar producties. Haar mooiste project tot nu toe vindt zij zelf 'Tunnelvision', een multimedia kunstproject in de grootste ondergrondse bouwruimte ter wereld 'Gaigaku Housuiro', een leegstaand waterreservoir met een oppervlakte van ongeveer 30 voetbalstadions (!!) Ook wij vonden het een bijzondere en indrukwekkende productie. Voor

wie geïnteresseerd is, het is te zien op www.mmondesign.com.

Na 30 jaar in het buitenland te hebben gewoond, kwam Monique terug naar Nederland en ging hier verder met performance en film. Sinds 2013 woont ze in Mariaberg. 'Ik vond het ook weer fijn om terug in Nederland te zijn. Doordat ik weg ben geweest, zie ik Nederland met andere ogen. Hier is alles zo goed geregeld.' Ondanks dat ze lang weggeweest is, is ze zeker geen onbekende in Maastricht. Ze deed onder andere diverse malen mee met de Museumnacht Dominicanen Boekhandel en had een optreden bij de opening van de A2 tunnel, tijdens Fashionclash en in de Tapijn. Momenteel werkt ze veel samen met haar zoon Bo. En is ze bezig met dichtkunst. 'Dichten is voor mij een makkelijke manier om gevoelens uit te drukken in een minimalistische vorm.'

Ze blijft ons verrassen deze sympathieke en succesvolle dame, die ondanks alles de eenvoud zelf blijft.

Maak kennis met de bewonerskrachten van Mariaberg!



Na de succesvolle oprichting van bewonerskrachtenteams Amby en Heer heeft Woningstichting Maasvallei samen met Woonpunt de krachten gebundeld en een Bewonerskrachtenteam in Mariaberg opgericht. Na maanden van voorbereiding en samenwerking zijn de bewonerskrachten op 6 februari officieel geïnstalleerd en gaan ze vanaf 12 maart de wijk in!

oren en ogen in de wijk, lopen wekelijks een ronde door de buurt, signaleren gebreken en onveilige situaties en geven deze door aan de woningcorporatie of spreken bewoners daarop aan. Zo dragen zij samen met bewoners en met hulp van Maasvallei en Woonpunt bij aan een schone, veilige en prettige woonomgeving.

De bewonerskrachten hebben er zin in en maken graag met u een praatje in de wijk!

Wat doen de bewonerskrachten?
 Bewonerskrachten zijn actieve en betrokken bewoners van een wijk die een belangrijke rol spelen in het creëren van een fijne woonomgeving. Zij zijn de



Workshop De levende tuin

Wil jij in Mariaberg een tuin of balkon die bruist van het leven? Ben je van plan om deel te nemen aan het NK tegelwippen, maar weet je nog niet wat voor een onderhoudsarme alternatieven er voor je tegeltuin zijn? Had je graag een natuurlijker tuin, maar ben je bang dat je dan ruzie krijgt met je schoonmoeder? Dan is dit de juiste workshop voor jou! Wij gaan je laten zien hoe jouw tuin of balkon kan bijdragen aan de biodiversiteit van je omgeving. Je zult kennismaken met de schoonheid van onze inheemse planten en leren hoe je die in je eigen tuin kunt toepassen. Je krijgt tips hoe je dieren naar je tuin of balkon kunt lokken, zodat er jaarrond iets valt te zien, te beleven en te ontdekken.



Data
 De workshop omvat 2 data, te weten
Dinsdag 9 april (theorie) om 20.00 uur in De Klaekeburg, Gronsvelderweg 142, Maastricht. **Zondag 14 april** om 10.00 uur is de Plantenruildag in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7.
Aanmelden
 Aanmelden is verplicht bij Sandra Salvador, e-mail: soltours01@zotter.biz
Kosten workshop €15,- en €10,- voor IVN-leden.
Nadere informatie
 Sandra Salvador, e-mail: soltours01@zotter.biz
 website www.ivn.nl/maastricht

De Blauwe Loper



De woningen aan de Blauwe Loper zijn inmiddels al een tijdje bewoond. De nieuwbouw is een metamorfose van Blauwdorp! Ook wordt er hard gewerkt aan de Blauwe Loper, het fiets- en voetpad en het park. Zoals u hebt kunnen zien zijn het fietspad en het voetpad al een tijd klaar en wordt hier al veel gebruik van gemaakt. Aan het park wordt nog volop gewerkt. Op korte termijn kunnen de bewoners en andere mensen genieten van dit mooie stukje Mestreech. Een feestelijk moment staat op de planning. Hier wordt nog over gecommuniceerd. De Blauwe Loper mag zich op een

grote belangstelling verheugen. Zo was de gouverneur er in februari op werkbezoek. Hij kreeg de gelegenheid om dit unieke project te bewonderen. Ook kwam hij in contact met bewoners in de nieuwe maatschappelijke ruimte. Deze ruimte is inmiddels klaar. Er is hard gewerkt door veel vrijwilligers en medewerkers van Serve the City, Trajekt (de Buurtbrök), Servatius (bewonerskrachten en bewonerscommissie) en Radar om van deze ruimte een eigen gezellige plek te maken voor de buurt. Een thuis waar iedereen welkom is. Trajekt, Radar en Servatius maken gebruik van deze ruimte. Er vinden nog gesprekken plaats om meer partijen te laten aansluiten.

De gouverneur op werkbezoek



servatius thuis



advertentie

Mommers Woninginrichting

Elisabeth Strouvenlaan 3A
6214AW Maastricht
Zaak: 043-3211005
Peter: 06 53795917
Jessica: 06 51241811
info@mommerswoninginrichting.nl
www.mommerswoninginrichting.nl



Gruuts op...muziek uit onze buurt!



Als burens van Mariaberg wil orkest Philzuid jullie graag beter leren kennen. Sinds een jaar repeteert het orkest in de Theresiakerk. We nodigen jullie uit om samen met ons te genieten van prachtige muziek op **3 en 4 april** in de kerk. Aanvang 20.00 uur. Op deze avond verrassen we jullie met muziek die is geïnspireerd door verhalen uit Mariaberg. Het is muziek die jullie allemaal kennen! En...het is helemaal gratis! Dus, als je zin hebt om langs te

komen, meld je dan aan bij het Buurtcentrum Mariaberg of bel even naar 043-763 00 40. Laat ons weten welke avond je wilt komen en we zetten je op de lijst. Heb je je aangemeld? Geweldig! We verzamelen om 19.00 uur bij het Buurtcentrum en lopen dan gezellig samen naar de kerk. Kom gewoon zoals je bent!

Philstories is een samenwerking van Philzuid met Gruuts en MCICM

Kerstdiner



Tijdens het kerstdiner hebben een aantal muzikanten en buurtbewoners elkaar ontmoet en gesproken over de betekenis van muziek. Het resultaat was een gezellige avond met mooie gesprekken.

Misschien ben je ons ook tegengekomen op de Gruuts bakfiets in december. Met al deze toevallige ontmoetingen is er een spotify afspeellijst gemaakt, te vinden onder de naam: 'Mariaberg Music'. Het is een lijst geworden die net zo divers is als onze buurt.

advertentie

Taxaties
Nothing else.

- Woningtaxaties
- Bedrijfstaxaties
- Herbouwwaardetaxaties

www.st-taxatiediensten.nl
info@scholentaxaties.nl
Sint Annadal 19
6214PB Maastricht

Bankastudios in Mariaberg

Wij zoeken

een nieuwe secretaris/bestuurslid
een nieuwe penningmeester/bestuurslid

Het (vrijwillige) bestuur van Bankastudios bestaat uit 5 personen: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris (vacature), penningmeester (vacature) en een algemeen bestuurslid

Heb je gevoel voor muziek, cultuur en vooral mensen in een heerlijke creatieve omgeving? Dan komen we graag met je in contact. Bankastudios is een jonge stichting met gedreven bestuursleden die niet bang zijn om ergens de schouders onder te zetten. Op termijn is het de bedoeling dat wij als

bestuur wat meer 'op afstand' gaan besturen. Dit proces is voor iedereen een interessante zoektocht.

Lijkt het jou wat om deel uit te maken van ons bestuur? Kijk dan voor meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van Stichting Bankastudios op deze website of onze socials.

Wil je meer weten of eerst, met een kop koffie of thee, eens komen praten? Mail dan naar [Jim Janssen, jim.janssen@bankastudios.nl](mailto:jim.janssen@bankastudios.nl). We kijken uit naar onze kennismaking.



Contact
Bankastraat 3
6214 XN Maastricht

+31 432057360
info@bankastudios.nl



Plant van het seizoen ** Gevlekt Longkruid **

Gabrielle's favoriete voorjaarsplant



Deze keer breng ik het gevlekt longkruid onder de aandacht. Een oude geneeskrachtige plant en mooi in de tuin. De Latijnse naam 'Pulmonaria Officialis' is afgeleid van pulma (long) en officialis (in dit geval apotheek). De plant zou gebruikt kunnen worden bij verkoudheid en aandoeningen aan keel en longen. Ze bevat slijmoplossende

en ontstekingsremmende stoffen en is al sinds de middeleeuwen een bestanddeel van hoestkruiden. Het is een half wintergroene plant, die in Nederland eigenlijk als wilde plant alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Kenmerkend zijn de zilverkleurige vlekken op de bladeren. Het is een vaste plant die zo'n 15 à 30 cm hoog wordt. Hoe leuk is het dat ze al zo vroeg bloeit en de tuin opvrolijkt. Van maart tot en met mei bloeit het longkruid namelijk met trompetvormige bloemen, die voor vroeg vliegende insecten, hommelsoninginnen en solitaire bijen een bron van nectar zijn. De bloemetjes verschijnen in roze/

rood en blauw aan één plant. Ze trekken insecten aan, maar na de bestuiving verandert de zuurgraad in de bloem en wordt deze blauw. De plant kan na de bloei vermeerderd worden door ze te delen. Wat later in het seizoen ziet ze er minder aantrekkelijk uit. Knip de plant dan tot de grond af en al snel verschijnen er nieuwe frisse bladeren.

Waar zet je de plant in de tuin? Het liefst staat deze bodembedekkende vaste plant in de halfschaduw of schaduw, bijvoorbeeld in de buurt van bomen of heesters. In de felle zon gaan de bladeren slap hangen en meeldauw ligt op de loer.

Leuk om te weten

Een aftreksel van de bladeren gezoet met honing zou goed helpen tegen droge hoest. Verder bevat longkruid mineralen als kalium en ijzer. Het wordt ook gebruikt als thee of tinctuur bij bronchitis en astma. Er wordt beweerd dat het zelfs bij covid-patiënten goed werkt. Als thee maximaal 3 kopjes per dag en niet langer dan 2 maanden wordt geadviseerd. Het jonge blad en de bloemen kun je eten.

Wat wil je nog meer? Geniet van deze mooie plant!



advertentie

EETCAFÉ TERRAS

De Tramhalte

Cannerplein 1 6214BA Maastricht
+31 43 8626633
www.detramhaltemaastricht.nl

| | |
|--------------|------------|
| ma | di |
| wo 12 - 23 | do 12 - 23 |
| vrij 12 - 23 | za 12 - 23 |
| zo | 12 - 22 |

advertentie

HET ADRES VOOR EEN NIEUWE RACEFIETS, MOUNTAINBIKE OF E-BIKE

FIETSSPECIALIST WALSTOCK

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
contact@walstock.nl
www.walstock.nl

DEALER VAN:
Bianchi // Cube // Gazelle // Trek

Winnaar van de kruiswoordpuzzel Patricia Smeets



En weer was er een nieuw record aan inzendingen voor de oplossing van onze kerstpuzzel. Deze keer werd Patricia Smeets de gelukkige winnaar! Patricia kwam gezellig samen met haar man Peter de gewonnen eetbon in ontvangst nemen. Patricia en Peter wonen pas kort in Mariaberg. Helemaal blij met hun nieuwe appartement aan de Ruttensingel. En nu ook nog meteen de gelukkige winnaars van de puzzel. Ze zullen zeker gaan genieten van de lekkere gerechten bij de Jongens van de Branding!

Meer informatie over menu's, afhalen en reserveren bij Indische eetcafé De Jongens van de Branding kunt u vinden op: www.facebook.com/IndischEetcafeDeBranding



Het buurtrestaurant de Anjelier kookt dit jaar één woensdagavond per maand:

20 maart - 24 april - 22 mei - 19 juni
En 3 juli een speciale afsluiting voor de zomer.

Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur om mee te eten om 18.00 uur, voor 4 euro per persoon. Een lekker hoofdgerecht en een toetje, gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Je moet je wel uiterlijk 2 dagen van tevoren aanmelden bij Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 043-7630040.

We zouden eigenlijk graag weer 2 keer per maand koken. Maar hiervoor zoeken we nog een ervaren vrijwilliger. Iemand die het menu kan bedenken, weet hoeveel inkopen we moeten doen en die met hulp van de andere vrijwilligers lekker kan koken. Heb je interesse? Kom eens bij ons langs en we bespreken samen wat er mogelijk is.

Meer informatie via Petra Debets buurtopbouwwerker Mariaberg, Petra.debets@trajekt.nl en via het Buurtcentrum Mariaberg Anjelierenstraat 35.



Adverteren?

Graag! De Gezèt maken kost geld natuurlijk. Dus sponsoren en adverteerders zijn heel welkom.

Nummer 21 van de Gezèt zal in juni 2024 verschijnen. Kopij hiervoor moet vóór 21 mei aangeleverd worden.

Mail naar: redactie.mariaberggezet@gmail.com

De Gezèt wordt gedrukt door Houx Digiprint Sittard/Maastricht in een oplage van 2.400 en huis aan huis verspreid in Mariaberg.

De redactie van de Gezèt van Mariaberg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Heb je een probleem?
Maak je je zorgen?
Bijvoorbeeld over school,
financiën, wonen. Of voel je
je niet fijn en wil je hier over
praten? Neem dan contact op
met het Sociaal team Mariaberg
en wij kijken graag met je mee
hoe we je kunnen helpen.

Sociaal
team
Mariaberg

06-21128839 of via www.sociaalteammaastricht.nl

Win een cadeaubon van 'de Jongens van de Branding' met het oplossen van dit kruiswoordraadsel.

De puzzel, waarin enkele 'politieke raadsels' staan, is iets moeilijker dan voorheen, maar is goed op te lossen als u even verder zoekt af en toe!

© grumb.nl

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | | | | 11 | 12 | | 13 | | | | |
| | | 14 | | 15 | | | | | | | |
| | 16 | | | 17 | | | | | 18 | | 19 |
| 20 | | | | | 21 | | 22 | 23 | | 24 | |
| | | | | 25 | | | 26 | | | 27 | |
| 28 | 29 | | | 30 | | | | | 31 | | |
| 32 | | | | | | | | | 33 | | |
| | | | 34 | | 35 | | | 36 | | | |
| 37 | | | | 38 | | | 39 | | | 40 | |
| | | | 41 | | | 42 | | 43 | 44 | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |

Horizontaal

1 Was Amerikaans president en wordt het misschien weer **4** Britse stad waar in 1947 een liberaal manifest werd opgesteld **10** Oude Politiek (afk.)
11 Algemeen Vangnet (afk.)
13 Grondlegger AOW was vadertje ...
15 Soort **16** Mijns inziens (afk.)
17 Lange Neus (afk.) **18** Code die je simkaart blokkeert **20** Democraat zonder craat **21** Aanhanger van democratie zonder democ **24** Na het diner kon hij geen boe of ... meer zeggen
25 Mobiele Eenheid (afk.) **26** Onder Andere (afk.) **27** Loon Belasting (afk.)
28 Nederlandse Publieke omroep (afk.)
30 Evert, Ysbrand, Esther, Nico. Vul de eerste leter van elke naam in **31** Zowel met mannen als vrouwen seksueel actief
32 Gemeente in Flevoland **33** Persoonlijk voornaamwoord **35** De Eerste en de ... Kamer **37** Voornaam van de dochter Jan Marijnissen **39** Luie Eter (afk.)
40 Islamitische Staat (afk.) **41** Drogisterij **43** Kloosterzuster **45** Tweede kamer der Staten ...

Verticaal

1 De voorloper van de Conservatieve partij in Engeland. Laatste letter weglaten **2** Landcode Filipijnen op motorvoertuigen **3** Ander woord voor volksvertegenwoordiging zonder de laatste 5 letters **5** Een smiley als je van de zijkant kijkt **6** Frans, Russisch, Nederlands. Vul van elk de eerste letter in **7** Roept een koe die de B niet kan zeggen **8** Aanhanger van republiek **9** Dominee (afk.) **12** In opspraak geraakte wethouder uit Roermond **14** Oud Minister president van PvdA **16** Persoonlijk voornaamwoord **19** Katholieke Arbeiders Beweging (afk.) **20** Leider van PvdA ook wel Ome Joop genoemd **22** Anton, Onno, Nico, Elly, Esther, Lisa. Vul de eerste letters van de namen in **23** Tafel zonder de laatste 3 letters **25** Mannen meervoud (Engels) **29** Public Relations (afk.)
31 Vervorming van bidden, ik ...
34 President van Amerika zonder de laatste letter **35** Tennessee (afk.)
36 Dorp in Drenthe **38** Zuid Hollands riviertje **42** Wordt gezegd als groet
44 Akkoord

Verzamel de letters in de gele vakjes, zet de letters in de juiste volgorde en je krijgt een politiek begrip, waarbij de mening van het volk wordt gevraagd. Stuur je inzending vóór **21 mei** naar redactie.mariaberggezet@gmail.com. Of deponeer hem in onze postbus in het Buurtcentrum. De inzender van de juiste oplossing ontvangt een dinerbon van 'De Jongens van De Branding'. In de volgende uitgave (juni 2024) wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij/zij maakt geen bezwaar tegen plaatsing van de prijsuitreiking met foto.